

Christel Van den Brande

Club: Visclub Lint vzw

Ervaring in hengelsport: Geen

Begin: Toen ik voorzitter was van het organiserend comité van het dorpsfeest in onze gemeente gingen mijn man en ik tijdens dit evenement naar het ontbijt van de visclub. Zij organiseren dit 2-jaarlijks festijn om de verbroedering te vieren met de visclub uit Lith ('s Hertogenbosch, Nederland). Dit was gedurende 12 jaar zo. De laatste jaren passeerden we regelmatig tijdens onze wandeling in het park terwijl de vissers daar aan de parkvijver zaten. Het was steeds aangenaam vertoeven en de familiale sfeer zorgde ervoor dat we bleven hangen. Zo werden we ook steu-

nende leden en later ondersteunden we samen met Lieve de club tijdens activiteiten. Sedert vorig jaar ben ik dan voorzitter geworden en dat gaat prima.

Mooiste ervaring: De ontmoetingen met onze Nederlandse zusterclub zijn steeds een plezier om mee te doen en tot ginder te gaan. Er wordt afgewisseld tussen Lint en Lith. De busreis alleen al is al een belevens op zich.

Toekomstdroom: De club verder helpen en meer vissende leden aantrekken.

Bestaat zoiets als een 'vrouwelijke blik' op de hengelsport?: Dat denk ik wel, daar we als vrouwen toch dingen aan-



Visclub Lint vzw

brenge of aan verjaardagen denken bvb. Het is dan ook fijn als die mensen in de bloemen worden gezet en meestal komt de opmerking dan: "Ach ja, jij denkt daar aan."

Waarom vis je niet?: Ik vrees dat ik daar geen geduld genoeg voor heb. De sfeer rond de vijver is minstens even plezierig dus komen wij enthousiast supporteren, helpen met de drank ed. meer.

Lieve Borghijs

Club: Visclub Lint vzw

Ervaring in hengelsport: Geen

Begin: Jaren geleden ben ik met mijn echtgenoot mee gaan kijken naar zijn neef en zo is bij mijn man de interesse ontstaan om ook bij de visclub te komen. Dit geeft hem rust en kalmte na een drukke werkweek. Zo ben ik stilletjes erin gerold. Als de echtgenote van de vroegere voorzitter eens verhinderd was nam ik de taken die zij deed over. Dit was leuk en er heerste een familiale sfeer waardoor het plezieriger was om mee te gaan dan alleen thuis te zitten en wachten tot manlief er was.

Mooiste ervaring: Als mijn man of vroeger mijn zoon een keer de wedstrijd wint.

Toekomstdroom: Dat de gemeente meer vis op de vijver zet en er dus meer gevangen kan worden.

Bestaat zoiets als een 'vrouwelijke blik' op de hengelsport?: Voor mij betekent



Lieve en Christel

dat af en toe een zelfgemaakte versnapering meebrengen, daar onze vissers meestal nog niet hebben gegeten en dan is een kleine snack meer dan welkom.

Waarom vis je niet?: Omdat ik daar weinig tot geen geduld voor heb.