

Rust nu maar uit, je strijd is gestreden,
je hebt het met veel geduld gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan.

de heer

Roland De Meersman

levensgezel van mevrouw Magda Van den Audenaeren

Geboren te Reet op 24 november 1946 en
omringd door zijn familie zachtjes ingeslapen in het
H. Hartziekenhuis te Lier op 17 april 2018.

De plechtige uitvaartliturgie rond de asurne, waartoe U
vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op
woensdag 25 april 2018 om 10 uur in de
parochiekerk van O.L.Vrouw Geboorte te Lint.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan
in de kerk vanaf 9.40 uur.

De begraafing van de asurne gebeurt aansluitend
in het urnenveld van de begraafplaats te Lint, Bouwenstraat.

Er is gelegenheid om Roland te groeten in aanwezigheid
van de familie in het funerarium Raf Van Rooy,
Duffelsesteenweg 3 te Lint op maandag 23 april 2018
van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Magda Van den Audenaeren, zijn levensgezellin,

Josette Baetens, zijn moeder,

Ronny (†) en Jeanne Mampaey - Baetens,
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Alfons en Gilberte Baetens - Ceustermans,
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
 zijn nonkel, tantes, neven en nichten,

René (†) en Maria Goossens - Van den Audenaeren,
 kinderen en kleinkinderen,
Robert en Frieda (†) Van den Audenaeren - Buyens,
 kinderen en kleinkind,
 zijn schoonbroer, schoonzus, neven en nichten.

De families De Meersman, Van den Audenaeren en Baetens.

Met dank aan Dr. Creemers en het personeel van de
palliatieve eenheid van het H. Hartziekenhuis te Lier
voor de toegewijde zorgen.

Rouwadres: Fam. De Meersman - Van den Audenaeren,
p/a Begr. Raf Van Rooy,
Duffelsesteenweg 3, 2547 Lint.